



SPIEGEL

Spiegeltje, Spiegeltje aan de wand, wat is er nu weer aan de hand? Een parmantige gedaante met een tafel en een kruk komt in beweging en een omstander wordt uitgenodigd om te spreken over pracht en praal. Deze Spiegel in de rococostijl, met zijn blinkende buik neemt geen blad voor de mond. Hij zal zijn gasten altijd overtuigen van hun eigen charme. Een oogverblindende reflectie met de werkelijkheid.

