



TOUWTREKKERIJ

Beleef dé nostalgische kermisattractie van weleer met 'De Touwtrekkerij'. *Altijd prijs!* Gerund door de markante exploitanten: Antje, Meindert en Kees. Zij erfden deze kermiskraam van hun geliefde tante Beth. Het kermisbloed gierde door haar aderen. Ze trok van gewest tot gewest met haar kraam en had een flinke neus voor buitengewone spullen. Alles kleefde aan haar kromme vingers en ze werd steeds rijkelijker omringd door frappante zaken. Het was een portret, die Tante Beth! Toen Beth ging hemelen liet ze de gehele boedel na aan haar verwanten. De erfenis van deze unieke vrouw bestond niet uitsluitend uit 500 meter touw. Kom op en stap in de vervreemdende wereld van Tante Beth. Kies een touw en trek. Welke prijs win jij? Een topstuk of toch een niemendalletje? Een ding is zeker, jij bent uniek en de prijs is uniek. Precies zoals Tante Beth het had gewenst. Wie wil, wie kan, wie trekt d'r an.

